



**DET STOD I AVISEN**  
Journalist Christian Rimestad  
dykker ned i avisarkivet -  
på jagt efter stort og småt.

# Horsens Rideklub tænkte stort i 1921: I Gaar havde vi saa Horsens femte Derbydag

I 1910'erne og 1920'erne arrangerede rideklubben seks gange hestevæddeløb på Bygholm Mark. Succesen var i hus - indtil regnen i 1921 begyndte at blande sig.

## FORTID PÅ TRYK

Christian Rimestad  
cr@hsfo.dk

1921: På én gang en opmuntrende og en sørgelig historie - det er, hvad denne søndags tilbageblik på forgangne tider byder på.

Du skal med til hestevæddeløb på Bygholm Mark - i dag Bygholm Park. Et stort arrangement, der for 100 år siden var med til at placere Horsens på danmarkskortet - og som ramte ind i det, der har slået mange udenørs festivaler og stævner omkuld: regnvejr.

Resultatet blev, som overskriften i avisen mandag 13. juni 1921 fortæller, "For faa Mennesker og for faa Ryttere".

Men først lidt baggrund, som Gunner Lindbæk Knudsen fra Idrætsarkivet i Horsens har hjulpet med.

### Store Horsens-dage

I 1910'erne og 1920'erne arrangerede Horsens Rideklub - med klubbens formand, fabrikant Alfred Petersen som en af de udførende kræfter - seks gange hestevæddeløb på Bygholm Mark: søndagene 9. juni 1912, 2. juli 1916, 8. juli 1917, 13. juli 1919 og 12. juni 1921 samt lørdag 15. juli 1922.

Historien om væddeløbene kan bl.a. læses i det jubilæumsskrift, Horsens Rideklub udgav, da klubben i 1942 markerede sine første 40 år. Et af kapitlerne handler om "Da Rideklubben skabte store Horsens-Dage", som det udtrykkes.

Her fortælles om, hvordan "hele Byen og hele Egnen tog Del", da det første væddeløb fandt sted i 1912. "Horsens-Bladene bragte en efter Datidens Forhold meget omfat-



Derby-stemning på Bygholm Marker. Billedet er fra væddeløbet 8. juli 1917. Foto udlånt af Idrætsarkivet



Damerne bar ikke nogen særlig Toilettepragt til Skue. Sommerens forskellige Moder var naturligvis repræsenteret af Byens og Omegnens smukke Damer, men desværre det meste af Tiden skjult under et mod Regn beskyttende Overtræk.

HORSENS FOLKEBLAD 13. JUNI 1921

tende Forhaandsreportage, ja, skrev endog ledende Artikler om Begivenheden, som man ansaa for saa betydningsfuld, at den maatte gengive Horsens Troen paa sig selv."

### Tryk på totalisatoren

Tusinder overværede træningen forud for arrangementet, og på selve løbsdagen 9. juni "stævnede alt, hvad der kunde krybe og gaa, mod Bygholms Mark, og der udfoldede sig et Derby-Liv paa Pladsen, som man skulde helt til København for ikke at sige udenlands for at finde Magen til", konstaterer jubilæumsskriftet.

Succesen blev gentaget i 1916 med 10.000 tilskuere og en totalisator-omsætning på ikke mindre end 26.000 kr. -

omregnet til nutiden ca. 1,1 million kr.

Men her som i mange andre tilfælde ville vejret i det lange løb ikke være med. Løbet i 1921, som vi i dette blik 100 år tilbage i tiden rammer ned i, var præget af dårligt vejr, og det samme gjaldt væddeløbet i 1922. "Begge Arrangementer gav Underskud, som maatte delvist dækkes af Garanterne", og "siden har der ikke været holdt Totalisator-Væddeløb i Horsens", kan man læse i skriftet fra 1942.

### De skeptiske fik ret

At diskussionen om det betimelige i at afholde løbene var i fuld gang allerede i 1921, fremgår klart af artiklen i den 100 år gamle avis;

"Da Spørgsmaalet Vædde-



løb i Aar i sin Tid blev sat paa Dagsordenen i Horsens Rideklub, var der delte Meninger om det. Fra flere Sider fremhævedes det, at Situationen i det hele ikke indbød til at paatage sig den store Risiko, Arrangementet af Løbene medførte, men man vedtog alligevel at gøre det, og i Gaar havde vi saa Horsens femte Derbydag." lyder det i artiklen, som fortsætter.

"De skeptiske fik Ret. Trods en - det tør vi nok sige - storstilet Reklame baade inden- og udenbys var det ikke lykkedes at tromme mere end 4-5000 Mennesker paa den noget fjerntliggende Bane. Naa, selvfølgelig havde det blæsende kolde og bygede Vejr sin Del af Skylden herfor, men alligevel: Rideklubbens Formand, Fabrikant Alfr. Pe-

tersen har sikkert Ret, naar han mener, at *Situationen* har holdt Folk hjemme.

Det er jo nemlig saadan, at skal man til Væddeløb, skal man ogsaa spille i Totalisatoren. Og spiller man, har man en betydelig Udsigt til Tab. Hvis Totalisatoren ikke medvirkede, vilde Løbene sikkert kun faa en meget lille Tilskuerskreds af sagkyndige - betydeligt mindre end i Gaar."

### Privat træningskamp

Løbsdagen var ikke kun præget af for få tilskuere; også rytterne manglede. F.eks. var til første løb tilmeldt fire heste, men kun to til start. "Forsinkede Tilskuere troede, det var en lille, privat Træningskamp, de var ude for, da de saa de to Ryttere fare hen over Grønsværen."

Artiklen noterer også, at et enkelt af løbene bød på noget så usædvanligt som en kvindelig rytter, frk. Nancy Jacobsen: "Den unge, indtagende Dame red smukt og dristigt, men opnaaede dog ikke at blive placeret."

Det blev dog til flere flotte kampe, så "sportsligt var der ingen Grund til Beklagelse". Men "desværre holdt den fra Morgenstunden af truende Himmel ikke tæt, medens Løbene stod paa. Der kom et par fæle Regnbyger, saa det store Flertal af Publikum, der havde været saa forsynlige at tage Regnfrakker og Paraplyer med, fik god Anvendelse for dem".

### Forbigøbet i tavshed

Vejret betød også, at "Damerne ikke bar nogen særlig Toilettepragt til Skue. Sommerens forskellige Moder var naturligvis repræsenteret af Byens og Omegnens smukke Damer, men desværre det meste af Tiden skjult under et mod Regn beskyttende Overtræk".

Facit blev, at "Rideklubben havde baade Ære og Fornøj-

**Paa Søndag Hestevæddeløb paa Bygholm Mark Kl. 4.**

**Musik, Totalisator og Restauration paa begge Pladser.**

181.11



Slutspurten i det tredje af de otte løb, som blev afviklet søndag 12. juni 1921. "Zenta" (t.h.), tilhørende fabrikant E. H. Aggerbeck, redet af direktør Axel Kronhøit, vinder foran "Prins", redet af landbrugskandidat Jens Sloth. Foto udlånt af Idrætsarkivet

## Med Mr. Nobody til væddeløb

Med et glimt i øjet indfanger Horsens Folkeblads udsendte stemningen på Bygholm Mark.

### FORTID PÅ TRYK

Christian Rimestad  
cr@hsfo.dk

1921: Horsens Folkeblad foldede sig virkelig ud, da bladet for 100 år siden tog til heste-væddeløb på Bygholm Mark.

I en verden af lokale historier, der oftest fyldte 10-20 linjer, skiller reportagen fra løbet sig ud ved at optage tæt på tre spalter. Ovenikøbet får den selskab af en artikel om festmiddagen efter løbet, hvor de mange taler og talere kort remses op, og af et causeri "Fra Sadlepladsen", skrevet under mærket Mr. Nobody. Et causeri, som med et glimt i øjet indfanger stemningen på pladsen:

"Bevæbnet med en Række gode Tips og med store Forhaabninger fulgte jeg i Gaar med Strømmen den lange Vej til Væddeløbsbanen, og efter et lille privat Væddeløb for at naa frem til Totalisatoren, inden første Løb sluttede, befandt jeg mig blandt de mange kendte Navne paa Sadlepladsen.

Jeg slog en lille Passiar af med Mads Kjør om den første Dyrslæge, Hr. Xenophon fra (det antikke, red.) Grækenland, og beundrede den nydelige lille lokale Rytterske Frk. Nancy Jacobsen, hvis Kostume bør fremhæves som det smukkeste paa Pladsen, og derefter albuede jeg mig med Besvær frem til den Indretning, som skulde blive skæbnesvanger for saa mange, Totalisatoren, der stadig var belejret af en Menneskemængde, grebet af Spillelidenskaben.

Først senere gjorde jeg den Opdagelse, at man blot skulde gaa ind, hvor der stod Udgang. For at komme til, men da havde desværre alt for mange gjort den samme Opdagelse.

### Slunkne finanser

Hvordan bærer man sig ad med at vinde i en Totalisator? Det er et Spørgsmaal, jeg gerne vilde have opklaret m. H. t. eventuel Oprensning for mine slunkne Finansier ad Aare. Dén Erfaring købte jeg mig efterhaanden frem til, at de

“ Saa underligt det lyder, traf jeg paa Sadlepladsen en Mand, der havde haft Overskud. Han havde tjent 1 Kr. 50 Øre, som han fremviste med stor og berettiget Stolthed.

HORSENS FOLKEBLAD 13. JUNI 1921

Tips, man faar opgivet fra sagkyndig Side, er rent ad Hede-husene til. Man skulde jo ellers tro, at det skulde være en nogenlunde ufarlig Sag at holde paa "Favorit". Men nej - se om ikke en "Brieftræger" slog den og samtidig mine Forhaabninger. Og naar "Express"-Fart ikke en gang kan klare den, hvad skal man saa sige?

### Mine sidste penge

Alligevel vandt jeg i ét Løb, nemlig det sidste. Da jeg efter en sagkyndig Bedømmelse af de fire Heste - af de anmeldte 17! - som skulde deltage, styrtede til for at sætte mine sidste Penge paa "Laughing Water", var Løbet allerede begyndt, og et Par Hundrede Mennesker naaede med mig ikke at faa gjort deres Indskud. Hesten, jeg vilde have holdt paa, kom heldigvis ind som Nr. 2, saa Pengene var sparet. Og hvad der er sparet, er som bekendt fortjent - blot jeg var kommet for sent til alle de andre Løb ogsaa!

Saa underligt det lyder, traf jeg paa Sadlepladsen en Mand, der havde haft Overskud. Han havde tjent 1 Kr. 50 Øre, som han fremviste med stor og berettiget Stolthed. Dog - man skal ikke udfordre Skæbnen. Lidt efter saa jeg ham gaa sørgende og ledende omkring; nu havde han tabt Pengene - paa Grønsværen!

Med dette bedrøvelige lille Billede slutter jeg af. Det passer saa godt til min egen Stemning, og jeg har en svag Anelse om, at jeg har Lidel-sesfæller - ikke saa helt faa endda."



**JØRGENSENS HOTEL**

Søndag den 12te Juni  
eller Væddeløbene serveres i Koncertsalen og Restaurationslokalet:

**SOUPE:**  
FØRSTE WINDSOB  
TIL MED MAYONNAISE  
KYLING COMFOTE  
I. M. JORDBERG

Borde bodes revideret hos Overkellere. Koncert i Koncertsalen fra Kl. 8.

**NB** Høstklubben's Vedkommende med Damer, som ønsker at deltage i Souper med efterløgende Bil i Festsalen, bedes tegne sig paa Løbet, som er fremført hos Overkellere paa Hotellet.

**Væddeløbsdagen.**

**Karoline-Amalielund:**  
Efter Løbene står **20 Mands Harmoni-Orkester** under Ledelse af Hr. Musikdirektør Marquard. 130,31

**SOUPE à 5 Kr.:**  
SLENSK FÆRGE  
KYLING, KØRFOOT og SALAT.  
IS eller JORDBERG.

Cabaret med Vært 6 Kr.  
Borde bodes forudbestilt. Til. H.

## Hestevæddeløb ved Horsens

Søndag d. 12. Juni, Kl. 4.

8 Løb: 5 Fladløb — 3 Forhindringsløb.

Stort Orkester.

**Totalisator** paa Sadlepladsen og i Plads.

Restaurations paa alle Pladser.

Cykliststald ved Indgangen.

### Billetspriser:

Sadleplads:	I. Plads:
Herrer: 3,50 + 140 Øre Skat.	Vokner: 2,00 + 80 Øre Skat.
Damer: 2,50 + 100 Øre Skat.	Børn: 1,00 + 40 Øre Skat.
Børn: 1,50 + 60 Øre Skat.	Vognkort: 7 Kr.

Billetter og Programmen faas hos Billetkasserer Højer, Boghandler Aar Kjøger, Ør. Hørslevs Boghandel samt ved flittig annoncering lagde op til løbsdagen i 1921.

jelse af Væddeløbene, hvad den sportslige Del af Dagen angik". Men "hvad den økonomiske Side af Foretagendet angaar, skal vi følge en del af Talerne ved Festmiddagen i

Aftes og forbigaae den i Tavshed", mener skribenten, samtidig med at han udtrykker forhåbninger om, at "Smækket ikke bliver saa stort, at vi ikke faar Væddeløb til næste

Aar. De sætter en egen Kolorit over Byen, foruden at de drager en Mængde fremmede hertil". Håbet om væddeløb næste år fik Folkebladets udsendte

opfyldt. Til gengæld sørgede endnu en omgang med regnlade vejrguder for, at Horsens Rideklub derefter besluttede at sige stop.